

Esther



Als iets liefs ons verlaat, blijft de liefde bestaan.

Esther Raafs-Claessen

☆ Weert, 9 augustus 1974

† Weert, 23 januari 2024

echtgenote van

Henk Raafs

bonusmama van

Daan Raafs

baasje van

Storm 🐾 en ZsaZsa 🐾

Ûpke (blub) †

*De roos, de mooie roos
In verschillende maten en geuren en kleuren
Door de prachtigheid van de roos
Eerst komt de knop die zich aan het ontwikkelen is
om als eerste stap te openen
Klein en voorzichtig tastend om zich
zoals onze eerste stapjes die we zetten in het leven,
zo ontvouwt zich de roos, en gaat groeien,
eerst in het klein om te kijken, om nieuwsgierig te zijn
wat het leven brengt.
Ook de roos wordt volwassen
dan overzien we ons leven en alles wat we geleerd hebben
en komt in ons rust.
Het leven begint als een rozenknop en
ontvouwt zich in een prachtige roos.*

Esther



Correspondentieadres: St.Jozefhof 43, 6006 ER Weert

Wij willen samen met jullie Esther herdenken op dinsdag 30 januari om 14.30 uur in Crematorium Weerterland, Ringselvenweg 2 te Weert.

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 14.00 uur in het crematorium. U mag ook een persoonlijk bericht achterlaten op de herinneringspagina voor Esther via www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Naar wens van Esther ontvangt u bij het betreden van de aula een kleurige bloem, deze mag u een plekje geven op de kist.

Voor vragen omtrent de uitvaart: tel.0495-543815