



Mama

Mama is het woord waar het leven mee begint.

*Mama is een ander woord voor liefde,
omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij.*

In alle eeuwigheid ben jij.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is onverwachts van ons heengegaan mijn moeder, onze schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus, schoonzus en tante

Mia Coolen-Jacobs

echtgenote van

Jac Coolen †

* Weert, 9 september 1926

† Weert, 26 februari 2024

John †

Math † en Maria

Bep en Bart
*Gard, Gian, Leanne
Malou en Ben, Fleur, Robin
Stefan en Tamara*

Familie Jacobs
Familie Coolen

De uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 2 maart om 10.30 uur in de Dekenale Stadskerk van St.Martinus aan de Markt te Weert. Aansluitend zullen wij haar ter ruste leggen op het St.Martinuskerkhof, ingang Penitentenstraat.

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur in de kerk. U mag ook een persoonlijk bericht achterlaten voor de familie op de herinneringspagina voor Mia via www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van Thuiszorg Land van Horne voor de liefdevolle zorg die zij aan Mia hebben geboden.

Voor vragen, tel. 0495-543815

Corr.adres: Pinksterbloemstraat 21, 6002 CE Weert