

# Pierre Wijen



Ter herinnering aan

## Pierre Wijen

Hij werd geboren te Susteren op 13 oktober 1934 en overleed op 19 maart 2024 te Weert. Naar wens van Pierre zal de crematie in stilte plaatsvinden.

Een bijzonder woord van dank aan het verplegend personeel van Huize Molenveld Fatima voor de meer dan goede zorgen.

Marienel en Leo Engelen - Wijen  
Monique en Jan van Driel - Wijen  
Klein- en achterkleinkinderen

Os pap,

Hae hieët zien laeve gelaefdj, ut waas good zoeë.  
Hae hieët un good, schoeën laeve gehadj, zoeë as hae det zelf verteldje.

Zien dagelikse rundje doeër de stad woor de letste 20 jaor zien werrek. En hae heeldj alles beej, waas van alles oppe huuëgdje.

De 'Burgemeister' vanne stad, neumdje vae um vaker. Zien tas tieë met un lekker borreltje, un stukske vlaai en as aafsloeter un glaeske cola op zien vaste terrasjes, di-j noow lieëg zulle bliëve. Ut haard lachen um zien eigen grepkes zulke vae neet mieër huuëre. Mer waar zal er noch vul oeëver hem gekaldj waere, er blijftj un groeët gemis achter.

Vae gaon os pap, opa en oeëvergroeët opa met zien vulzeidige verhalen oeëver de avonturen di-j hae belaeftj hieët en zien eigewiêshheid ongeluifelik missen. Vae bliëve met vul schoeën herinneringen en zien wiêsheden achter woeë vae dek oeëver zulle kalle. Zoeë as Pierre os zelf altiêd met un stieëvige stum uutzwèjdje, zegge vae noow tiêge uch,

Hojje hè!

