



Mijn Verdriet

*Met wie kan ik mijn verdriet delen
Helaas zijn er dat niet zovelen
Met wie kan ik het wagen
Ik heb nog vele vragen*

*Een luisterend oor is al genoeg
Teleurstellend aan wie ik het vroeg
Ieder bezig met zijn eigen
Rest voor mij alleen het zwijgen*

*Tot opeens begrip werd getoond
Mijn lange wachten werd beloond
Eindelijk een luisterend oor
Iemand zegt, we moeten door ...*

*Verdriet verwerken is een kunst
Begrip ervoor is als een gunst
Dat steuntje in de rug
Een stimulans op de weg terug*

*Opnieuw het leven oppakken
Niet meer in het moeras wegzakken
Morgen is er een nieuwe dag
Die ik hoopvol beginnen mag*

In liefde losgelaten

Annemie Jacobs-Hanssen

☆ Maastricht, 27 maart 1949

† Weert, 6 maart 2026

echtgenote van
Piet Jacobs

Roy en Anya
*Lois
Owen*

We hebben in kleine kring afscheid van haar genomen.

Vanaf nu staat de deur weer wagenwijd open.

*We willen langs deze weg ook alle zorgverleners van de
Longstay afdeling van Land van Horne Martinus heel uitgebreid bedanken.*

Correspondentieadres:

Willem de Rijkestraat 14 , 6006 ZN Weert
annemie.jacobs.1949@gmail.com